



Ø-gruppens beretning. 2018

Kære alle Vejle-Ø-nitter - nye som "gamle".

Ølejr-året 2017-2018 har været et spændende år.

Efter sidste Ø-valuering i september 2017, er nye Ø-gruppe-medlemmer trådt ind i stedet for dem, der trådte ud. Ikke mindre end 3 er blevet udskiftet. Og det har været nogle store sko at skulle udfylde efter de tidligere medlemmers store arbejde i Ø-gruppen. Tusind tak for jeres store arbejde, men børn og andre "problemer" gjorde at det var tid for en udskiftning! :D

Når så stor en del af Ø-gruppen er nye, så skal gruppen også finde sit nye ståsted. Begrebet "Plejer" bliver udfordret og der bliver genfordelt opgaver og områder.

I Ø-gruppen sidder der nu individer med meget forskellige syn på værdier, politik, økonomi, æstetik osv. Og det har affødt en masse spændende diskussioner, hvor vi bestemt ikke har været enige i alt. Men en ting er Ø-gruppen helt enig i, og det er at alle arbejder for at lave Verdens bedste Ø-lejr, med plads til netop forskellighed og mangfoldighed. Og igen er "plejer" blevet udfordret.

Hvad har vi så lavet på alle de møder, vi har holdt - udover at spise kage og drikke kaffe?

Vores møder har naturligvis været brugt ret meget røv-til-sæde-agtigt til at planlægge og diskutere kommende Ø-lejr, til at referere fra koo-møder og fra ad-hoc-udvalgs-møder og til at fordele, skrive og brainstorme på handlinger og opgaver. - og ja, vi har også både drukket kaffe og spist kage - og andre ting!

Men vi har ikke bare siddet stille, vi har i den grad også være fysisk ude og lave handlinger.

Her er lidt af de ting vi har lavet:

- Møde i Nakskov med købmand, med postbåden og med "gården".
- Ad-hoc-udvalg om Ø-lejr-bevægelsens vedtægter og revidering af disse
- Koo-møder
- Repræsentantskabsmøde
- Telefon-møder med renovation og kommune
- Udvikling af regnskabs plan
- Møde vedr. regnskabsfører
- Nye Ø-regnskabsførere - og de problemer med bank og tilladelser, de måtte opleve – Tak for et kæmpe arbejde
- PR-kampagner
- T-shirt-tryk
- Julefrokost - tak til David for lån af lokale.
- Deltage i skitur



- Første maj - hvor vi stod i Fælledparken i vores nye trøjer og delte flyers ud
- Trykning af flyers
- Møde vedr. nyt telt - som vi har arvet
- Opdatering af hjemmesiden
- Og meget meget mere.

Nede på øen har vi også arbejdet:

- Arbejdsweekend på Vejlø - Hvor der blev lavet tilbygning
- For-forlejr - hvor der blev bygget mere
- For-lejr - hvor der blev rejst telte og sat det sidste op.
 - På disse arbejdsweekender og for-lejre fik vi uvurderlig hjælp fra mange af de lokale, som kommer på øen. Og det var ikke for at feste, de kom. Det var for at arbejde og hjælpe til.

Som I kan høre er det ikke så lidt det har krævet af arbejde. - Derfor er det godt at vi er nogle stykker i den ø-gruppe! :D

Hov, hvad blev der af uge 31?

Jo, det er lidt vores smertensbarn.... De sidste 2 år har uge 31 ikke rigtig kunne finde fodfæste. På trods af geniale koncepter og engagerede igangsættere har der været alt alt for få deltagere på ugen til at den kunne løbe rundt.

I år var der ingen der rigtig bed på med at skulle løfte den opgave at få uge 31 op at køre af erfarne Vejlø-nitter, som igangsættere og regnskabsførere, så vi så os nødsaget til at aflyse ugen. Vi har virkelig forsøgt inden. Endda var vi helt derude, hvor vi forsøgte at komme ind på "single+"-markedet – hvor vi (dem af os der var singler) skulle stå som regnskabsførere og sikre at "Vejlø-ånden" var til stede, men at "single+" kunne reklamere for lejren på deres hjemmeside. De var faktisk ret interesseret, men da de også havde noget på Langelandsfestival på samme tid, så duede det ikke.

Ø-gruppen valgte at aflyse ugen, men har givet håndslag på at de prøver igen at få den op at køre.

I det hele taget se på hvordan man kan få en mere jævn fordeling på de 5 Ø-lejruger, der er.

Hvordan har fordelingen været?

Selvom vi var nødt til at aflyse uge 31 og uge 28 blev en lidt lille uge, så har vi alligevel formået at forøge det samlede deltagerantal med ca. 8% siden sidste år, hvor deltagerantallet blev forøget med godt 12,5% ift det forgående år.

I 2016 havde vi samlet: 1797 lejr døgn – i 2018 (2 år efter) er vi på 2182 - 21,4 % antalsforøgelse på 2 år!

Så vi kan godt være stolte. De "gamle" hænger ved og masser af nye er kommet til.



Ø-lejr på godt og ondt.

Da lejren startede i uge 27, var alt klappet og klart. Bålet gnitrede herligt i sommerheden og allerede i uge 27 var det så stegende varmt at man næsten ikke kunne holde ud at være andre steder end i vandet! Det havde betydning for netop bålet (en ret væsentlig del af det at være på Ø-lejr). Og vi fra Ø-gruppen fulgte spændt med både dernede og fra sidelinjen i hvordan hele landet langsomt blev skærpet med afbrændingsforbud af forskellige grader. Vi diskuterede om gælder det overhovedet os? Vi er jo nærmest en nation for os selv, det var vist mest i spøg.. for selvfølgelig gælder det også for os. I uge 27 blev der støbt fast underlag og indkøbt et bålfad i Ø80 – som var efter forskrevne regler. Da forbudet blev skærpet i midten af uge 30, og der nu var totalt afbrændingsforbud, så blev der etableret et semi-bål bestående af stof i gul og rød samt en hulens masse lygter. Det fungerede – meeeeen bålgæsterne om aftenen var aftagende..

Desværre er det ikke alle, der synes at Ø-lejr er det fedeste i verden – og det er jo helt ok! Bare superærgeligt når det bliver ytret højlydt og måske endda offentligt! Ja, vi fik sgu en klage... og vi blev politianmeldt og meldt til brandmyndighederne. Det var helt tydeligt en person som havde nogle helt andre forventninger til Vejle-Ølejr end hvad vi kunne stå på mål for, og nu søgte at få sine penge tilbage. Vedkommende brugte skyts som børns nedfald fra hængekøjer, postbådens forsinkelse pga havs-nøds-søgning og vores manglende brand-værgnings-tiltag. Personens klage har været oppe på højeste plan – Ø-lejrbevægelsen og vi har også været i kontakt med de myndigheder, som det var meldt til. Klagen har ikke noget på sig, og vi skriver et pænt brev til personen om at vi ikke kompenserer økonomisk.

Men episoden har da sat sine spor. Det var sgu ikke fedt at gå og vide at der var folk som ligefrem synes vi var sådan nogle klaphatte at de anmeldte os til myndighederne. Samtidig har det også samlet Ø-gruppen. Vi har jo alle været på Vejle i forskellige uger og har på den måde fulgt aktivt med i alle ugerne og har skrevet meget sammen.

Når man ser bort fra dum anmeldelse har det været et super-duper Ø-lejr-år. Vejret var strålende og vandet var herligt!

På selve Ølejren er flere ting blevet udviklet og produceret. Bl.a. er der lavet en "kaffemaskine", som fungerede super godt efter et par justeringer og gør hele kaffebrygningsprocessen meget nemmere og mindre risikofyldt! Også pigerne med hugsidnings-problemer blev tilgodeset ved at der er blevet lavet et dame-tisse-sæde – et såkaldt Missoirer. Der er også etableret en pool-bar, (ja, der er bare sat et bord/bænke-sæt ud i vandet) som der påtænkes en udvidelse af og meget meget mere.



Ø-regnskabet

Vi har i et par år haft en god ø-regnskabs-fører, der har gjort sit bedste for at holde os i ørerne. Hun måtte desværre meddele i midten af dette ø-år at hun ikke kunne være med mere af private årsager. Vi kiggede os godt omkring og heldigvis meldte Marianne sig til ø-regnskabsfører godt hjulpet af Kjeld på sidelinjen.

Marianne har så kæmpet en brav kamp med at få adgang til bank-konti og i det hele taget kunne administrere regnskabet – det har ikke været let, da vi jo ikke er en forening, men stadig ”blot” er en del af foreningen ø-lejrbevægelsen.

Det lykkedes med hjælp fra nogle af de andre ø-lejre at få lavet en god løsning.

Marianne gennemgår selv regnskabet! Og hun er om end endnu bedre til at holde os i ørerne, når vi får vilde idéer om hænge-køje-park og en første sal til opvasken (eller hvad det nu kan være).

Arven fra Mogens

Vi har arvet penge fra Mortens far, som specifikt skulle komme ø-lejren til gode. Der er lavet en separat konto – en slags fond, hvor de penge står. Morten har valgt at det skulle udmøntes i et nyt telt. Teltet er inspireret af Tinas telt, men samtidig er der lavet nogle ændringer, både ift farvevalg og størrelsen af ”fortelt”. Dem der har afprøvet teltet vil vide at det er et dejligt telt at sove i.

Afslutningsvist kan vi kun sige at det har været et herligt ø-år, som både har budt på bump men også masser af sammenhold. Og vi har i den grad været på arbejde – i perioder.

Ingen fra ø-gruppen er dog blevet skræmt af det arbejde, hvor der også tages hensyn til de forskelliges muligheder og vilkår (fx eksamenslæsning osv), så HELE ø-gruppen genopstiller. Men vi kan sagtens bruge flere engagerede i ø-gruppen. Man får ikke noget for det, andet en æren! 😊

Vi glæder os til endnu et herligt ø-år.